



# Is partnergeluk voorbestedemd?

— Door Margriet Verhulst —



## HET LIEFDESPREEKUUR

♥ ♥ ♥  
ALLES IS LIEFDE

Als matchmaker van een relatiebureau met een spiritueel tintje kom je voor allerlei bijzondere situaties te staan die een breed inlevingsvermogen vergen.

Soms krijg ik wel eens de vraag of het vinden van 'de Liefde van je Leven' voorbestemd is. Sommige dingen zijn inderdaad voorbestemd, maar tegelijkertijd wordt je toekomst voortdurend beïnvloed door persoonlijke keuzes en beslissingen. Wanneer je telkens verkeerde partners aantrekt en je daar niet de gepaste lessen uit trekt, zal je toekomst niet zomaar veranderen. Immers: 'Wie doet wat hij altijd deed, krijgt wat hij altijd kreeg'. Vaak is de manier hoe je in het leven staat en wie je daarbij aantrekt sterk verweven met je zelfbeeld.

Als ik ook maar iets geleerd heb, is het dat bepaalde dingen in het leven vast staan. In zeke-

re mate kan dat ook geruststelling geven, want daardoor kun je je gemakkelijker overgeven aan de dag, omdat de dingen toch 'zijn zoals ze zijn'. Dit betekent niet dat we maar achterover mogen hangen uit gemakzucht 'omdat het toch wel komt'. Nee, niet alles ligt vast en dat is ook mooi, want dat geeft ons puntjes om aan te werken, die ons op een eigen manier weer voldoening kunnen schenken.

Tijdens mijn opleiding voor Feng Shui Master werd er gesproken over drie soorten geluk.

Feng Shui is een combinatie van eeuwenoude Chinese wetenschap, kunst, traditie, astrologie en filosofie, met de nadruk op het evenwicht tussen Yin en Yang. Het bestudeert het effect van de uiterlijke omgeving op onze beleving en psyche.

## *De drie soorten geluk volgens Feng Shui:*

**Het HEMELS** geluk bepaalt je lot. Hier heeft niemand controle over. Het is het geluk waarmee je geboren bent en waarbij karma en details rondom de geboorte, karakter en omstandigheden van invloed zijn. Sommige factoren, zoals onze talenten, onze zwaktes en onze geboorteplaats kunnen we namelijk niet kiezen

**Het AARDS** geluk kan je verkrijgen door in harmonie met je omgeving te leven. Hierin kan je zelf kiezen en dit kan je beïnvloeden

**Het MENSELIJK** geluk is het geluk dat je zelf creëert door eigen wilskracht, inspanning, positief denken, motivatie, actie en reactie.

Het vinden van een woning is iets wat in mijn beleving doorgaans behoort tot 'voorbestemd geluk'. Ik zeg wel eens: "Je kunt denken dat jij een woning kiest, maar een woning vindt jou!" Je hoort op een bepaalde plek thuis of niet en zoals elk mens uniek is, is elke leefomgeving uniek. Zij is een verlengstuk van wie je bent.

Wanneer je in je leven altijd verkeerde beslissingen neemt en de moed laat zakken, passief wordt i.p.v. actief en niet echt de behoefte meer hebt om de touwtjes in handen te nemen, omdat de slachtofferrol je meer op het lijf geschreven is, dan creëer je je eigen slechte dagen. Wanneer 'je kaarten' voordien erg gunstig lagen, kunnen deze plots veranderen, waardoor je geluk in het gedrang komt of toekomstperspectieven een andere wending krijgen.

Is het je ooit opgevallen dat er vaak een toevaligheid en synchroniciteit bestaat met betrekking tot boeken in je leven? Ook hier geldt: jij vindt het boek niet, maar het boek vindt jou, omdat het 'toevallig' opduikt op het moment dat je de kennis of boodschap die het bevat nodig hebt. Of je nu in de bibliotheek op zoek was naar boeken en de kaft je aansprak, of dat een vriend(in) of kennis het toevallig voor jou meenam in een opwelling, of dat het letterlijk in een winkel voor je voeten uit de rekken viel terwijl je een ander boek wilde nemen,...., de manier waarop doet er eigenlijk niet toe. Hetzelfde geldt voor sieraden. Ze komen in je leven en je raakt ze kwijt op een bijzondere manier, op een bijzonder moment.

Zo zie je maar dat we allemaal tekens krijgen uit het universum die ons helpen het juiste pad te volgen. Het belangrijkste is om hiervoor je ogen te openen en ze niet weg te wuiven.

In mijn rol als matchmaker krijg ik ook veel te maken met dit soort toevalligheden en vaak gaat het nog een stukje verder dan dat. Het leert me positief te blijven en te leven vanuit handelen, maar ook vanuit loslaten. Wanneer het universum voor jou werkt en je het alle ruimte en mogelijkheden geeft, zal je merken dat alle gebeurtenissen naadloos op elkaar aansluiten en helemaal kloppen, ook in de tijd. Wanneer je zelf ergens in gedachten invulling aan geeft door iets te wensen waar je een vast beeld bij hebt, blokkeer je de onuitputtelijke kracht van het universum en blokkeer je je eigen geluk.



## Een praktijkvoorbeeld

Elke maand regel ik ontmoetingen voor de leden die ik opvolg. De dag dat ik Joke inschreef na een bijzonder intakegesprek had ik onmiddellijk het gevoel dat ik haar kon helpen. Op de terugweg in de auto kreeg ik die ingeving, wat ik ook wel eens een 'ping moment' noem, omdat die gedachte dan plots als een 'weetje' in mijn hoofd komt. Na twee ontmoetingen die heel fijn verliepen, maar verder zonder gevolg bleven, werd Joke voor haar derde afspraak aan Hans voorgesteld. 'DE klik' was er meteen. Persoonlijk twijfelde ik aanvankelijk nog een beetje, maar Joke was zielsgelukkig...

Op een dag belde Hans me op met de mededeling dat hij nog een paar spullen moest ophalen bij één van de vrouwen waar hij eerder een ontmoeting mee had. Volgens zijn eigen zeggen was tijdens zo'n ontmoeting 'de vonk' overgesprongen. Ik schrok, want ik dacht meteen aan Joke. Ik wist dat het voor haar een grote teleurstelling zou zijn. Zij wist voorlopig nog van niets.

Twee weken later had ik een intakegesprek met Leo, een weduwnaar die me een week na de intake een kaart stuurde met de tekst:

***'Lieve Margriet, bedankt voor de vriendschap die ik bij je voel. Ben dankbaar dat je op mijn pad bent gekomen en voel me nu beter en minder verdrietig. Bedankt voor de hulp.'***

Bij Leo had ik direct het gevoel dat ik hem aan Joke moest voorstellen (weer zo'n 'ping' moment). Toen ik vernam dat het van bij de eerste ontmoeting meteen goed zat, heb ik nooit enige twijfel gehad dat daar ooit nog iets zou tussen komen. Zij waren voor elkaar voorbestemd. Wanneer Hans niet plots gevoelens had gekregen voor een andere kandidaat had ik Leo nooit aan Joke kunnen voorstellen. Dit toont aan dat, indien je vertrouwen hebt in de kracht van het universum, alle gebeurtenissen naadloos op elkaar aansluiten en alles in elkaar valt.

## Om nog een paar mooie praktijkvoorbeelden aan te halen:

Ik had ooit een intake met een heer en toen hij bij me binnenstapte, zag ik een groot licht achter hem. Ik durfde het niet zeggen, omdat ik bang was dat hij het vreemd zou vinden; dus zei ik: *'Goh, ik zie een licht achter U. In mijn huiskamer is het anders nooit zo helder'*. Daarop begon de man plots te wenen. Hij vertelde dat hij weduwnaar was en dat zijn overleden vrouw hem op haar sterfbed vroeg deze stap te zetten. Blijkbaar wilde ze even laten voelen dat ze erbij was en hem bijstond, hoe moeilijk het voor hem ook was.

Soms merk ik zielsverwantschap tijdens een intakegesprek. Zo had ik een gesprek met een dame die administratief be- diende was. Ik zei haar: *'Als ik je zo over straat zou zien lopen, zou ik denken dat je kleding ontwerpt of huizen tekent'*. Ik zag het creatieve in haar. Haar reactie was: *'Ik ontwerp ook altijd mijn eigen kleding en heb mijn eigen huis getekend'*.

Een ander bijzonder moment was toen een dame me vertelde dat het net was alsof ze door haar vriend Marc gestuurd werd toen ze die ochtend naar zijn foto keek. Marc had zich van het leven beroofd en ik voelde me onmiddellijk misselijk en duizelig toen ik aan hem dacht.

Vanuit mijn vertrouwen op mijn intuïtie en de werking van het universum krijgt zo'n gesprek vaak een bijzondere wending. Dikwijls heb ik het gevoel dat, zelfs indien iemand zich niet zou hebben ingeschreven, wij elkaar op de een of andere manier toch zouden hebben ontmoet.

Het verhaal van Max bevestigt dat. Max was kunstenaar en had zich bij mij ingeschreven. Hij was al de zeventig voorbij en na een paar maanden voelde ik zijn stem zwakker worden, maar hij wilde zich kranig houden en het woord 'ziekte' kwam niet in zijn woordenboek voor. Op een dag kreeg ik het bericht dat hij overleden was. Ik vond dat vreselijk om te horen, want hij had me immers ingeschakeld om de liefde van zijn leven te vinden. Er waren mooie ontmoetingen geweest, maar 'de liefde van zijn leven' is in dit leven aan hem voorbij gegaan. Tenminste, dat dacht ik toch....

Tot ik op een dag een afspraak had met Louise, een vrouw die zelf ooit een relatiebureau had gerund. Ik zat met haar op een terrasje om te bespreken wat we nog voor elkaar konden betekenen. Op dat moment werd ze door een dame opgebeld met de vraag of ze haar kon helpen een partner te vinden. Louise was heel erg verbaasd, want zij had in geen maanden een telefoontje gekregen.

Zij gaf mij de coördinaten van de belster en in de week die volgde, heb ik met Wiesje een afspraak gemaakt. Het gesprek ging vooral over kunst. Blijkbaar was zij, net als Max, kunstkenner en dus vroeg ik Wiesje of ze Max kende. Bijna ogenblikkelijk werd ze lijkbleek en het eerste wat ze uit kon brengen was: 'Hij is er zelfs nu nog bij...'

Ze vertelde dat er al een jaar lang elke maandag in haar

agenda stond genoteerd dat ze Louise moest bellen i.v.m. haar relatiewens, maar elke maandag voelde ze intuïtief dat ze nog even moest wachten. De dag dat ik met Louise op het terras zat, voelde Wiesje dat dit het moment was. Nu leek het alsof die synchroniciteit en al die toevalligheden door Max werden gestuurd. Ze vertelde en bevestigde me wat ik al vermoedde, namelijk dat hij ziek was, maar dat hij dat voor zichzelf negeerde. Hij had nog een week in het ziekenhuis verbleven. Ik sprak haar over de dingen die ik met hem deelde over kunst en spiritualiteit en zij vertelde mij over hun fietstochten en hoe excentriek hij wel was. Ze toonde me enkele kunstwerken die hij voor had had gemaakt, maar het allerbelangrijkste en het meest waardevolle wat ze me kon vertellen was, dat Max stiekem altijd een beetje verliefd op haar was geweest en dat ze zo'n hechte band hadden. Het was geruststellend om te vernemen dat hij in haar armen gestorven was en dat zijn laatste woorden waren: 'Wiesje, Wiesje, lieve Wiesje'. Max was er inderdaad weer even bij en knipoogde naar ons beiden.

Blijft de vraag: is partnergeluk voorbestemd? Mijn persoonlijke mening is, dat wat bij elkaar hoort, bij elkaar komt. Natuurlijk moeten we luisteren naar wat onze intuïtie ons ingeeft en blijvend oog hebben voor de zogenaamde weg- wijzers en toevalligheden die zich tijdens ons leven aandienen. Natuurlijk moeten we open staan voor de talrijke leerprocessen en groeimogelijkheden en daar actief aan blijven werken, hoe moeilijk dit soms is.

Wie hulp en begeleiding op prijs stelt in de zoektocht naar relatiegeluk is altijd zeer welkom. Je weet tenslotte nooit waartoe een eenvoudig kennismakingsgesprek kan leiden.



**Margriet Verhulst**  
www.xclusivematch.eu  
Email : info@xclusivematch.be  
België: 0489 454911  
Nederland: 06 51286166